



Αθήνα, 17/12/2012

Ομιλία Προέδρου ΕΕΕ στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων με **Θέμα:**

Θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών αναφορικά με τα Άρθρα 7 και 8 του σχεδίου νόμου «Κατάργηση και Συγχώνευση Νομικών Προσώπων του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

Οι Έλληνες Ερευνητές, όπως και όλοι όσοι θεραπεύουν τις επιστήμες και την έρευνα, θεωρούμε κρίσιμο και απαραίτητο το συντονισμό των δραστηριοτήτων των δημόσιων Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων της χώρας μας, καθώς **κρίσιμη και απαραίτητη θεωρούμε και τη λελογισμένη αναδιάρθρωση του συνόλου του ακαδημαϊκού και ερευνητικού ιστού**, μέσω όχι μόνο συγχωνεύσεων, αλλά και άλλων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, στο πλαίσιο πάντα της συνταγματικής επιταγής που εγγυάται και προστατεύει την Εκπαίδευση, αλλά και την Έρευνα, ως δημόσιο αγαθό.

Τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ είναι 11 στο σύνολό τους και αποτελούν **οργανικό τμήμα του ευρύτερου ερευνητικού ιστού** της χώρας.

Τα Ερευνητικά αυτά Κέντρα **διέπονται από ειδικό Θεσμικό πλαίσιο**, συγκεκριμένα τους Νόμους περί Έρευνας 1514/1985 και 2919/2001.

Αποτελούν ένα ιδιαίτερα παραγωγικό και εξωστρεφές τμήμα του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς για κάθε 1 Ευρώ που «επενδύει» η Πολιτεία σε αυτά, «φέρνουν» κατά μέσο όρο 2 Ευρώ, μέσω κυρίως ευρωπαϊκών και διεθνών ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό εργασία σε περίπου 2.000 ανθρώπους, κυρίως νέους επιστήμονες (που εργάζονται στα ερευνητικά προγράμματα) και συνεισφέροντας στην αξιοπρεπή παρουσία της χώρας στο επιστημονικό Ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι, καθώς και στην ανάπτυξή της, με τα ερευνητικά και τα τεχνολογικά τους αποτελέσματα.

Τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ είναι, επιπλέον, **οι μόνοι δημόσιοι ερευνητικοί φορείς που αξιολογούνται συστηματικά, με εξωτερικές αξιολογήσεις από διεθνείς επιτροπές κριτών**, από το 1995 (βάσει του Ν. 1514/1985), καθώς και **οι πρώτοι και μοναδικοί -έως σήμερα- δημόσιοι ερευνητικοί φορείς που αναδιαρθρώθηκαν**, με τη συγχώνευση των 56 Ινστιτούτων τους σε 31, μόλις το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, με το Νόμο 4051/2012.

Τα Άρθρα 7 & 8 του υπό συζήτηση σχεδίου νόμου που αναφέρονται στη συνένωση τεσσάρων ΕΚ της ΓΓΕΤ, των ΚΕΤΕΑΘ-ΕΚΕΤΑ και ΕΚΚΕ-ΕΙΕ αντίστοιχα:

1. Δεν απαντούν στο ζητούμενο μιας ορθολογικής αναδιάρθρωσης του συνόλου του δημόσιου ερευνητικού ιστού (ΑΕΙ, Ερευνητικά κέντρα της ΓΓΕΤ και άλλοι ερευνητικοί δημόσιοι φορείς), καθώς προωθούν συγχωνεύσεις Ερευνητικών Κέντρων, δίχως επιστημονικά κριτήρια και δίχως να εμπεριέχουν κανένα προφανές επιστημονικό ή κοινωνικο-οικονομικό πλεονέκτημα για τη χώρα, τόσο σε κεντρικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Το τελευταίο καταδεικνύεται και από την έλλειψη αναφορών στα Άρθρα 7 και 8 στα συνοδευτικά του ν/σ αρχεία «Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους», «Ειδική Έκθεση» και «Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων» που να σχετίζεται με οιαδήποτε προσδοκώμενα δημοσιοοικονομικά, κοινωνικά, επιστημονικά, ή αναπτυξιακά οφέλη από τις εν λόγω συγχωνεύσεις των Ερευνητικών Κέντρων.

2. Τα τέσσερα υπό συγχώνευση Ερευνητικά Κέντρα αποτελούν ευέλικτους φορείς που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, εκπληρώνοντας απόλυτα την αποστολή τους με την παραγωγή ερευνητικών και τεχνολογικών αποτελεσμάτων που χρησιμοποιούνται για την προαγωγή της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, την παροχή στο Κράτος των εργαλείων που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη πολιτικών (π.χ., κοινωνική, αγροτική, περιβαλλοντική, κλπ.), καθώς και την πολιτισμική ανέλιξη της χώρας. Επιπλέον, συνεισφέρουν στο Κράτος οικονομικά, άμεσα, μέσω των εισροών κεφαλαίων στη χώρα από τα ανταγωνιστικά, Ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά τους έργα, και κοινωνικά, μέσω της παροχής πλειάδας θέσεων εργασίας σε επιστημονικό προσωπικό αυξημένων προσόντων.
3. Τέλος, τα Άρθρα 7 και 8 του υπό συζήτηση ν/σ, σε συνδυασμό τόσο με το επερχόμενο σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» για τη χωροταξική αναδιάρθρωση των ΑΕΙ, όσο και με το προγραμματιζόμενο νέο σχέδιο αναδιάρθρωσης του εκτός ΑΕΙ ερευνητικού ιστού, ενισχύουν ένα κλίμα εργασιακής αστάθειας στον δημόσιο χώρο της Έρευνας που, συνδυαζόμενο επίσης και με τις τελευταίες, σημαντικές περικοπές στο ειδικό μισθολόγιο ερευνητών και καθηγητών ΑΕΙ, ωθεί σε φυγή άριστους νέους και πρεσβύτερους Ερευνητές στο εξωτερικό, καθιστώντας άνευ περιεχομένου τις επαναλαμβανόμενες κυβερνητικές ανακοινώσεις περί ανάπτυξης της χώρας μέσω ενίσχυσης της Έρευνας και της Καινοτομίας.

Με βάση τα ανωτέρω, και σύμφωνα με τις εκπεφρασμένες απόψεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών, αλλά και σύσσωμης της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας (σύνολο σχολίων στη διαβούλευση για το άρθρο 7: 69 και για το άρθρο 8: 217), προτείνουμε την απόσυρση των Άρθρων 7 και 8 από το υπό συζήτηση σ/ν, ώστε να μελετηθεί σε βάθος μια συνολική αλλαγή του δημόσιου ακαδημαϊκού και ερευνητικού ιστού που -αν πετύχει- θα κρατήσει χρόνια και θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της χώρας μας.

Ευχαριστώ, Για το ΔΣ της ΕΕΕ,
Μαρία Στουμπούδη, Πρόεδρος