



Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2016

Αρ. Πρωτ.: Εξ./497/2016

Προς: ΔΣ Συλλόγου Ερευνητών ΙΤΕ

Θέμα: Αίτηση ανακοπής του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ» κατά του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Αγαπητές/οί συνάδελφοι,

Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών εκπροσωπώντας τους Ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων θα ήθελε να γνωστοποιήσει τα ακόλουθα, αναφορικά με την αίτηση ανακοπής του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ» κατά του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»:

1. Παραπλανητική χρήση του τίτλου Ερευνητής/Ερευνήτρια στην επωνυμία του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ο τίτλος του «Ερευνητή» ορίζεται με σαφήνεια από το νόμο 4310/2014, τόσο υπό την παρούσα μορφή του, όσο και υπό την προϊσχύουσα μορφή του, προ δηλαδή της τροποποίησης του από τον ν. 4386/2016, στην παρ. 2 του άρθρου 18 όπου και ορίζεται ότι **«τον τίτλο του ερευνητή φέρουν αποκλειστικά οι επιστήμονες ερευνητικών κέντρων, οι οποίοι έχουν εκλεγεί σε βαθμίδα ανάλογη των προσόντων και της εμπειρίας τους που απαιτούνται και οι οποίοι επιβλέπουν ερευνητικές εργασίες, έργα και ομάδες κατά τις πολιτικές έρευνας του κάθε ερευνητικού κέντρου και της ΓΓΕΤ.»**

Πιστεύουμε ότι η χρήση της λέξης Ερευνητής ή οποιαδήποτε σύνθετη ή παράγωγη ονομασία με βάση αυτήν στην επωνυμία του ΣΕΕΕΗ ενδέχεται να προκαλέσει παραπλάνηση στο ευρύ κοινό και την κρίνουμε ως καταχρηστική. Ο ΣΕΕΕΗ δεν αποτελείται από «Ερευνητές» όχι μόνο κατά την έννοια και το γράμμα του νόμου αλλά και κατ' ουσία. Αντιθέτως, πιστεύουμε ότι θα ήταν πρόσφορο να επιλεγεί προς άρση της επικείμενης δικαστικής διαμάχης κάποια διαλλακτική ονομασία που θα αποτυπώνει την πραγματική, νομική ταυτότητα των μελών του ΣΕΕΕΗ (όπως Επιστήμονες, Απασχολούμενοι στην έρευνα κ.ο.κ).

Τέλος θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι δεν πρέπει να παραπλανάται ο ΣΕΕΕΗ από τον ευρύ ορισμό που έχει τεθεί στην «Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή» κατά το «εγχειρίδιο Frascati», διότι το επίμαχο κείμενο δεν προκαλεί νομική δέσμευση κι ούτε έχει σκοπό να ρυθμίσει ουσιαστικά το ποιος είναι Ερευνητής για νομική χρήση. Αντιθέτως, αποτελεί ένα κείμενο-σύσταση δεοντολογικού χαρακτήρα για βελτίωση των όρων εργασίας των απασχολούμενων με την

έρευνα. Αναφέρει ρητά πως για τις ανάγκες και μόνο του εν λόγω εγγράφου (Χάρτα – σελ. 30) δανείζεται την χρηστική ομαδοποίηση του ερευνητικού προσωπικού είτε αυτό είναι συνεργαζόμενο, είτε οργανικό από το «εγχειρίδιο Frascati», το οποίο και συντάχθηκε για την ανάλυση της πορείας στατιστικών δεικτών για την έρευνας και την ανάπτυξη Κρατών. Αναφέρει συγκεκριμένα πως οι ελευθερίες/ δικαιώματα και υποχρεώσεις που ενθαρρύνονται στη σύσταση αυτή αναφέρονται σε όλο το προσωπικό που ασχολείται με την Έρευνα «this Recommendation relates to all persons professionally engaged in R&D at any career stage, regardless of their classification» (Χάρτα – σελ. 28). Σε καμία περίπτωση το έγγραφο αυτό δεν αποκλίνει από την Ελληνική Νομοθεσία, η οποία και ορίζει ξεκάθαρα τους επιστήμονες που δύναται να φέρουν τον τίτλο «Ερευνητής».

2. Καταχρηστικότητα της σύστασης του ΣΕΕΕΗ.

Βάσει όλων των παραπάνω φοβούμαστε ότι η λειτουργία του ΣΕΕΕΗ υπό την τωρινή του επωνυμία δεν ανταποκρίνεται στο πνεύμα του νόμου ούτε στην καλόπιστη συνεργασία που οφείλουμε να έχουμε όλοι οι ασχολούμενοι με την έρευνα, από όποια θέση κι αν βρισκόμαστε. Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε στο σημείο αυτό ότι δεν κείμεθα αντιθέτως στις διεκδικήσεις και συνδικαλιστικές δράσεις των μελών του ΣΕΕΕΗ. Το ζητούμενο όμως είναι η συνδικαλιστική δράση του ΣΕΕΕΗ να μην προκαλεί προβλήματα στην λειτουργία του ΣΥΛΕΡ, κάτι που συμβαίνει και, δυστυχώς από ό,τι πληροφορούμαστε, εν μέσω έντονων και αδιάλλακτων τόνων, που δεν αρμόζουν στην επιστημονική ιδιότητα όλων μας.

Καλούμε τους συνεργάτες επιστήμονες να φανούν αντάξιοι των περιστάσεων και της ιδιότητας τους και να παραμερίσουν τις προσωπικές τους επιδιώξεις προς όφελος της Έρευνας και της Επιστήμης γενικότερα που διανύουν περίοδο κρίσης και χρειάζονται τη συνδρομή και συνεργασία όλων μας.

Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών

Η Πρόεδρος
Μαρία Α. Κωνσταντοπούλου

Η Γενική Γραμματέας
Μάχη Δ. Χατζηγιάννη

Κοινοποίηση:

Καθηγητή **Κωνσταντίνο Φωτάκη**, Αναπλ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, fotakis@minedu.gov.gr

Καθηγητή **Θωμά Μαλούτα**, Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, secgenof@gsrt.gr

Σύνοδο Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων, secretary@synodos-ek.gr

Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ, posdep.gr@gmail.com & ΟΣΕΠ/ΤΕΙ, akokkos@teipir.gr

Μαρία Α. Κωνσταντοπούλου: ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως, 15310 Αγία Παρασκευή.
Τηλ. 2106503556, e-mail: mkonstan@bio.demokritos.gr

Μάχη Δ. Χατζηγιάννη: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552. Τηλ. 2107491630, Fax, 2107489130 e-mail: ahadji@ekke.gr